

Hoogtepunten van Oslo en stadswandeling



Vertrek 8u45 ** Ongeveer 3½ u

De tour gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers en is niet op alle afvaarten beschikbaar.

Ontdek het prachtige Oslo tijdens een korte panoramische rondrit door het stadscentrum, waarbij uw gids u wijst op gedenkwaardige hoogtepunten, zoals het koninklijk paleis, het stadhuis, het nationale theater en het moderne centrum met winkels en kantoren.

Nadat u de bus hebt verlaten, maakt u een wandeling van 45 tot 60 minuten in het Vigelandpark om 's werelds grootste collectie sculpturen te zien van de hand van één kunstenaar: Gustav Vigeland (1869-1943).

Uw volgende bestemming (per bus) is de Holmekollen-skischans, die onlangs is aangelegd voor de wereldkampioenschappen skiën 2011. Maak enkele foto's voordat u weer terugkeert naar de stad voor een rondrit door enkele fraaie woonwijken. De touringcar zet u af vóór het gemeentehuis. Dit gebouw werd geopend in 1950, toen Oslo het duizendjarige jubileum vierde. Het is in eclectische stijl verfraaid met kunstwerken van de meest vooraanstaande Noorse kunstenaars tussen 1900 en 1950. Het bevat motieven uit de Noorse geschiedenis, cultuur en nijverheid.

Na een rondleiding met gids door het gemeentehuis loopt u via de Karl Johansstraat (de hoofdstraat van Oslo) langs het nationale theater en het parlamentsgebouw. Uw bestemming is het Akershus-kasteel, dicht bij de kade. Dit middeleeuwse kasteel uit 1299 was oorspronkelijk de residentie van de koning, maar werd in 1592 omgebouwd tot fort met kanonnen. Op het terrein van het kasteel ziet u het Noorse verzetmuseum liggen. Het verzetmuseum is gevestigd in een oud, monumentaal gebouw naast het gedenkteken op de plaats waar Noorse verzetsstrijders tijdens de tweede wereldoorlog werden geëxecuteerd. Vanaf hier is het slechts een korte wandeling terug naar de kade. U loopt met uw gids terug over het terrein van het kasteel, waarna uw tour eindigt bij de kade.



Een wandeling door historisch Odderøya

Vertrek: 9u15 ** Ongeveer 3 uren

De tour gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers en is niet op alle afvaarten beschikbaar

Vanaf de kade loopt u langs het nieuwe theater en concertgebouw Kilden naar Odderøya. Dit eiland heeft een zeer interessante militaire geschiedenis. Ooit was het een marinebasis en tegenwoordig herinneren de overblijfselen van de bolwerken, een buskruitmagazijn, een quarantaineziekenhuis en andere achttiende eeuwse gebouwen aan dit belangrijke verleden. Geniet van het uitzicht op de oostelijke haven, het Christiansholm-fort en de jachthaven terwijl u rond het eiland loopt over de enigszins heuvelachtige en slingerende Kjærlighetsstien (het Vrijerspad).



Onderweg stopt u voor koffie met gebak of een wafel. Het café is gevestigd in de voormalige woning van de genieofficier op het meest zuidelijke punt van het eiland. Het biedt een fantastisch uitzicht op de fjord en twee vuurtorens. Nadat u zich weer hebt opgeladen, wandelt u verder naar de overblijfselen van het fort Odderøya en weer terug naar het schip.

Lillesand: juweel van Sorlandet

Vertrek: 8u30 ** Ongeveer 3¼ uren

De tour gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers en is niet op alle afvaarten beschikbaar.

Een hoogtepunt in Kristiansand is een bootreis langs de kustlijn met de vele eilanden. U vaart naar de naburige stad Skottevik, een ronduit schitterende route via schilderachtige kustgemeenschappen met traditionele zeemanshuizen, die tegenwoordig worden gebruikt als vakantiewoningen. Bij Skottevik staat een touringcar te wachten voor de panoramische rit naar Lillesand, de mooiste stad in de regio.



Lillesand, dat vroeger een bruisende zeemansstad was en tegenwoordig 8200 inwoners telt, bestaat uit witte, houten huizen uit de achttiende en negentiende eeuw en heeft een beschutte haven. U krijgt hier de tijd om de sfeer van deze charmante stad te proeven, die treffend de juweel van Sørlandet wordt genoemd. Na afloop rijdt u langs de panoramische kustweg terug naar Kristiansand.

Panoramisch Stavanger

Vertrek 9u00 * Ongeveer 2 uren



Aan boord van een touringcar maakt u een panoramische rondrit die u kennis laat maken met Stavanger, de op drie na grootste stad van Noorwegen.

Terwijl u over de brug naar de eilanden van Stavanger rijdt, hebt u een schitterend uitzicht op de stad. Bewonder de kathedraal van Stavanger, die in 1125 is gebouwd en tot een van de weinige kerken in Scandinavië behoort die in de oorspronkelijke staat behouden zijn gebleven.



Bij Ullandhaug komt u langs een nagebouwde boerderij uit de migratieperiode in de ijzertijd. Vervolgens rijdt u langs Jæren, een cultureel natuurlandschap dat uniek is voor dit deel van Noorwegen. Door de lange zandstranden en ronde stenen, de vlakke landbouwvelden en de rijke schakering van historische bezienswaardigheden is het hier zeer aangenaam vertoeven. Jæren staat ook bekend om de zeer speciale lichtkwaliteit, waardoor talloze schilders en fotografen worden aangetrokken. U passeert het Solastrand met 2,5 km aan witte zandduinen. De belangrijkste plant is hier het helmgras omdat dit het zand met de wortels bij elkaar houdt.



In het dorp Sola maakt u een korte stop bij de ruïnes van de Sola-kerk, die uit de twaalfde eeuw dateert. Op de terugweg naar de stad krijgt u de gelegenheid om foto's te maken bij de Hafrsfjord, waar in de tijd van de Vikingen, nog maar duizend jaar geleden, een historische zeeslag heeft plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat koning Harald Schoonhaar de strijd won, waarna onder zijn bewind Noorwegen grotendeels werd verenigd tot wat het land tegenwoordig is.



Utstein-klooster en kathedraal van Stavanger

Vertrek: 9u 30 ** Ongeveer 3 uren

Bezoek het best bewaarde middeleeuwse klooster in Noorwegen. U reist via een onderwatertunnel naar het eiland Moster, een rustieke oase met groene velden waar koeien en schapen grazen.

Op dit eiland werd in de dertiende eeuw het Utstein-klooster gebouwd. Volg een rondleiding door de sierlijke kloostergangen. Eeuwenoude beuken werpen hun schaduw over de schitterende kloostertuinen.



Norway



Nadat u weer terug bent in Stavanger, bezoekt u de kathedraal van Stavanger in het centrum van de stad. De kathedraal van Stavanger is in 1125 gebouwd en is een van de weinige kerken in Scandinavië die in de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven.



Hier krijgt u de keuze om nu rechtstreeks met de bus terug naar de kade gaan of met de gids een korte wandeling maken in de charmante, oude wijken van Stavanger. U verkent te voet de smalle straatjes met keien in de oude haven om zo de houten huizen uit de achttiende en begin negentiende eeuw te bekijken.

